



Αναδρομή στην 28η Οκτωβρίου 1951

Κύριε Διευθυντά,

Ο συμπατριώτης μας (εκ Παλαιοβράχας) επίτιμος πρόεδρος Εφετών, Κων/νος Κόντος, μου πρόσφερε εσχάτως την ποιητική του συλλογή με ποιήματα που κρούουν ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας.

Από τα ποιήματα που ξεχώρισα το αναφερόμενο στην 28η Οκτωβρίου 1940, το οποίο απήγγειλε ο ίδιος, μαθητής τότε (28/10/1951) της ογδόης (Η') τάξεως του Α' Γυμνασίου Αρρένων, καταθέτοντας εκ μέρους του Γυμνασίου στεφάνι στον ανδριάντα του Αθανασίου Διάκου.

Το θέτω στη διάθεσή σας.

Με τιμή,

Τριαντ. Δ. Παπαναγιώτου

ΣΤ' ἄρματα ὅλοι. Ἄσβεστο ἀλήθεια τῆς φυχῆς τὸ καμίνι.
Μα σε κράζω κι ὅλο μ' ἀρνιέσαι.
Ἐλα ἴνε τῆς καρδιάς μας παλμός
καὶ φυχή εἶν φυχή μας.
Ἄκαρδοι καὶ ἀφυχοι; Ὁχι!
Ἄ! Σαν δὲν φτάνεις εἴη δική μας τῆ δρακονίσσα σίκα
θα ῥθουμε εμεῖς εἶον ἀθάνατο θάνατο.
Βαρεθήκαμε μόνοι καὶ μεῖζο τῆς δόξας τὸ στόμα.
Τίποτέ ωῖο ἴλυκό αὐ τῆς χάρις τὸν νόνο!
Ταξιδιώτες ἴα σας καὶ τὸ Α' Γυμνάσιο Λαμίας
τὸ στέφάνι σας τώρα ἀφήνει
εἶο βωμό τῆς αἰώνιας σας μνήμης.
Τὴν φυχή τὴν κρατάμε.
Λιοκλάδι τῆς αὐτῆς να τὴν φέρουμε αὐτοῦ.
Στὸ θάνατο εἶκει # Ζωή
εἶν καρδιά του χαμού # Ἑλλάδα.
Τότε καὶ μεῖς.
Μια τῆς δόξας φτέρουτᾶ κι αἴτο τὸ χῶμα
καὶ # Δόξα αἰώνια με Σας!

27-10-51

Ἀπαπέλθηκε κατὰ τὴν κατὰθεση στέφανου εκ μέρους τοῦ Α' Γυμνασίου Λαμίας εἶο ἀγάλμα του Αθ. Διάκου εἶς 28-10-51.
Με συνηχάρη ο Γεν. Ἐπιθεωρητῆς Μέσης Ἑκπαίδευσης.

Από την ποιητική συλλογή «Ποιήματα» του Κώστα Κοντού. Αθήνα 2010.

Με σεβασμό στην ιστορία !

Ενώπιον των παγκοσμιοποιητών που θέλουν να διαγράψουν έθνη και ιστορία και στην αριστερή λογοκρισία που καταπνίγει κάθε άλλη άποψη και διαστρεβλώνει την ιστορία, εμείς ανυποχώρητοι χωρίς φόβο και με πολύ πάθος θα προβάλλουμε τα ιστορικά γεγονότα.

28^η Οκτωβρίου 1940 η Ελλάδα δικαιώνει τον Μαραθωνομάχο Αισχύλο που είπε «Μόνο εμείς αντίθετα από τους βαρβάρους δεν μετράμε το πλήθος του εχθρού στην μάχη»

Το ΟΧΙ του 1940 που δικαίωσε και επιβεβαίωσε την ιστορική ύπαρξη της Ελλάδος ξεκινούσε από τον Ι. Μεταξά και έφτανε στην ψυχή του κάθε Έλληνα. Η τότε ηγεσία (πολιτική, στρατιωτική, εκκλησιαστική) αφογκράστηκε και εξέφρασε και ενέπνευσε τον Ελληνικό λαό αντιμετωπίζοντας με υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα τους εισβολείς. Σήμερα αντιμετωπίζουμε την εισβολή των παγκόσμιων εξουσιαστών που θέλουν να αλλοιώσουν την εθνική μας ύπαρξη, την εθνική μας συνείδηση. Πρέπει τώρα να πάρουμε αποφάσεις που αφορούν την ζωή μας και το μέλλον της πατρίδας

μας. Οι όποιες θαυμαστές νίκες του Ελληνισμού δεν σπρίχθηκαν σε "ΝΑΙ" συμβιβασμού αλλά πάντα σε "ΟΧΙ" ηρωισμού.

Ο Ελληνικός λαός πρέπει και μπορεί να σταθεί στο ύψος της γενιάς του 40 αρκεί να βρει την άξια, ηγεσία δηλαδή ανθρώπους ικανούς, εργατικούς και τίμιους που θα ενώσουν και θα εμπνεύσουν.

Ο ΛΑ.Ο.Σ. πιστεύει ότι εφόσον ο Ελληνικός λαός βρει και επιλέξει αυτούς τους ανθρώπους, το έθνος μας απαλλαγμένο από το σημερινό κατεστημένο της διαπλοκής της διαφθοράς και της υποτέλειας θα μεγαλουργήσει και σήμερα εν καιρώ ειρήνης όπως και τότε, το 1940, εν καιρώ πολέμου.

Με σεβασμό στην ιστορία, αιωνία η μνήμη, αιωνία τιμή και δόξα στον εθνικό κυβερνήτη Ι. Μεταξά και στον Ελληνικό λαό του 1940. Οι πράξεις της ηγεσίας και του λαού της γενιάς του 1940 ας είναι παράδειγμα για την γενιά μας και για τις επερχόμενες γενιές.

Θ. Τουσιάδης
Περιφερειάρχης ΛΑ.Ο.Σ.
Στερεάς Ελλάδος

Μηνύματα από την 28η Οκτωβρίου του 1940

Οι κατ' έτος ομιλίες για τη μεγαλειώδη νίκη του 1940, οι αναδιηγήσεις των γεγονότων, οι παρελάσεις, οι γιορτές, οι δοξολογίες στους ιερούς ναούς, οιστρηπλάτουν τους Έλληνες, φωτίζουν με το αγιοκέρι της μνήμης το πανελλήνιο, εκπέμπουν μηνύματα εθνικής υπερηφάνειας και χρέους και προσφέρουν διδάγματα και παραδείγματα προς μίμηση για τους νέους μας.

Η 28^η Οκτωβρίου 1940 είναι μια μεγάλη στιγμή της ιστορίας μας, κατά την οποία επιβεβαιώνεται ο Ελληνισμός ως αξία. Γι' αυτό και επιβάλλεται να τονίζεται εμφατικά ότι στον πίνακα των ελληνικών αξιών κατέχουν ισότιμη θέση τόσο η ειρήνη όσο και η ελευθερία. Αλλά ενώ είμαστε πάντοτε έτοιμοι να θυσιάσουμε την ειρήνη χάριν της ελευθερίας, ουδέποτε θα συμβεί να θυσιάσουμε την ελευθερία μας χάριν της ειρήνης.

Το μήνυμα ας ακουσθεί και σήμερα. Ισχύει περισσότερο τώρα, στις κρίσιμες περιστάσεις που διερχόμεθα ως έθνος. Ας γίνει αφορμή να αναβαπτισθούμε στις πηγές μας, να αναδιπλωθούμε στον αληθινό εαυτό μας, να ξαναβρούμε και να κάνουμε πάλι βίωμα τις αξίες που εμείς είχαμε πλάσει για τον εαυτό μας.

Αν, όμως, κάποιες ανθελληνικές θέσεις οφείλονται στον κυνισμό σκοτεινών σκοπιμοτήτων και ταπεινών συμφερόντων, τότε επιβάλλεται να εγκαταλείψουμε τις όποιες αυταπάτες μας και να επανενδυθούμε το τιμημένο ένδυμα του αμυνόμενου Έλληνα φρουρού της πατρίδας μας. Η γενιά μας οφείλει να αξιοποιήσει την παρακαταθήκη της γενιάς του Σαράντα και να την τιμή.

Κων/νος Ηλ. Μήτσιος
kostasmitsios@yahoo.gr



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Μια αναδρομή στο παρελθόν

Γράφει ο Παν. Γεωρ. Δημάκης, Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αμφικλείας Ελατείας • Email: pgdimakis@gmail.com

Οι ήρωες πεθαίνουν μόνον, όταν οι επιγενόμενοι τούς λησμονούν. Η θυσία τους, που έχει καταγραφεί, στις χρυσές σελίδες της Ελληνικής πολεμικής Ιστορίας, δεν λημονείται και δεν υποβιβάζεται, από το ύψος, που τούς ετοποθέτησε, η Πατρίδα, στα Ηρώα των Πεσόντων, αλλά και στους καταλόγους τιμηθέντων, με διακρίσεις στα πεδία των μαχών, υπέρ Πατρίδος. Στην στήλη, των πεσόντων Ηρώων στην Ελατεία, Φωτό 1, αναγράφονται τα ονόματα αυτών, που έδωσαν τα νιάτα και την ζωή τους, τούς οποίους πρέπει, να θυμόμαστε πάντα, όχι με ανιαρά επαναλαμβανόμενες, ομιλίες γενικού ενδιαφέροντος, αλλά εστιάζοντας και επικεντρώνοντας στους δικούς μας νεκρούς, δαπανώντας λίγο χρόνο, αναμοχλεύοντας τα ιστορικά γεγονότα, μέσα από τις θυσίες των δικών μας προγόνων, γιατί η Ιστορική μνήμη, πρέπει να μείνει ζώσα και οριζόντια, οι καιροί αλλάζουν.... Οι μεγάλες ιστορικές επέτειοι, υπάρχουν, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, και αυτό, το επικαιροποιούμε τώρα, ακόμη μία φορά, με την περιγραφική της Επετείου του 1926, δια χειρός του συμπατριώτη μας, ανταποκριτή της Αθηναϊκής εφημερίδος ΣΚΡΙΠ, που είναι τόσο παραστατική και λεπτομερής, ώστε δεν χρειάζεται προσθαφαιρέσεις. ΦΩΤΟ 2. Διαβάστε με προσοχή, τα γεγονότα γραμμένα, στην αυστηρή τρέχουσα γλώσσα, με μία ισχυρή αύρα συγκίνησης, να διατρέχει το κείμενο.



Φωτό 1. Το Εν Ελατεία Σήμα - στήλη των πεσόντων εν πολέμω.

Επίσης, η επικαιροποίηση φωτογραφικού διαχρονικού υλικού, μάς υπενθυμίζει, ότι τελετουργικό τιμών, προς τούς πεσόντες, συνεχίζεται και μετά τα πέτρινα χρόνια, σύμφωνα με τα φωτο ντοκουμέντα 3 - 4. Όλα δε οργανωμένα προσωποποιημένα, από την εκάστοτε Αρχή, βάσει των οδηγιών.



ο οποίος, θα ήταν ανάλογος της παιδείας του και της δημοκρατικής του συνείδησης. Όλα οργανωμένα, από την κοινοτική Αρχή, με το αυστηρό τελετουργικό, της εποχής.

Φωτό 3. Στην σπάνια, αχρονολογητή φωτογραφία απεικονίζεται, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ελατείας, να υποβοηθεί, μία άγνωστη χαροκαμένη γυναίκα, μαυροφορούσα, να καταθέσει στεφάνι, ενώ παραστέκει ο μακαριστός π. Π. Μαγκανάς, σακελλάριος ιερέυς Ελατείας.

Η επομένη φωτο 4 είναι επίσης σημαντική, μάς υπενθυμίζει δε, με την συμμετοχή και τού κοινωνικού σώματος, των Συλλόγων τότε, που μετείχαν εν σώματι, εγένοντο οι παρελάσεις, επί τη ευκαιρία Εθνικών Επετειών, για την ομογενοποίηση τού φρονήματος, των μικροκοινωνιών και την εμπέδωση των προσδοκωμένων δικαιών.



Φωτό 4. Οι Σύλλογοι της Ελατείας, συγκεντρώνονται στο Δασύλλιο, με τα λάβαρα και τις αντιπροσωπευτικές ομάδες, μπροστά στην μνημειακή κρήνη. Αριστερά ο Γ. Σ. Ελατειακός, Δ. Τζουράς, Ν. Κορδαλής, Μ Θεολόγου...δεξιά ο Σύλλογος Τεχνιτών, Κυριαζής Μπάσος, Ασημάκης Ασημακόπουλος, Ευάγγελος Δενδρουλακής.