



Γεννήθηκε στο Μόδι Λοκρίδος το 1896 φωτό 1. Πέθανε στο Richmond της Πολιτείας Virginia, USA το 1979. Ήταν γραμμένος (Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος) στον Ιατρικό Σύλλογο Φθιώτιδος.

Γράφω ότι γνωρίζω από αναφορές του ίδιου, και ότι έχω συμπεράνει σε σχέση με γεγονότα της εποχής.

Η 20η Απριλίου 1910, τον βρίσκει ασθενή από συρίγγιο, στο αριστερό μηριαίο οστό, στην κλινική Σμπαρούνη, στην Αθήνα, περιμένοντας την... συντέλεια του κόσμου από τον κομήτη Halley.... Είχε έρθει στην Αθήνα, για πρώτη φορά, καθώς και ο πατέρας του. Τελείωσε το Γυμνάσιο στο Δαδί (Αμφίκλεια).

Σάν φοιτητής στην Ιατρική Σχολή, του Πανεπιστημίου Αθηνών, έμενε στην γειτονιά της Δεξαμενής, στο Κολωνάκι, όπως και οι περισσότεροι, σπουδαστές της εποχής. (φωτο φοιτητών 2, διακρίνεται πίσω στην μέση).

Σύμφωνα με αφήγησή του, πέρασε με επιτυχία, τις διπλωματικές εξετάσεις, και αμέσως, επιστρατεύτηκε ως ανθυπίατρος. Υποθέτω ότι πρόκειται, για την γενική επιστράτευση του 1918. Αρχικά (1919-1920) μάλλον, υπηρέτησε σε στρατιωτικό Νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη φωτο 3, καθώς έκανε αναφορές, στο κοσμοπολίτικο περιβάλλον, της πόλης τότε και τα εξαιρετικά ... ζαχαροπλαστέια της.

Κατόπιν τον βλέπουμε, να απεικονίζεται σε μία σειρά, από φωτο 4, στρατοπεδευμένος, σε σκηνές στην Ανατολική Θράκη. Πρέπει να ήταν άνοιξη του 1920 και δη Πάσχα (βλέπε αρνί) δηλ. 4 Απριλίου.

Τον ίδιο χρόνο, αποβιβάζεται στην Σμύρνη και εντάσσεται, στο Α' Σώμα Στρατού (Νότιο). Τον Ιούλιο του 1921, περνάει με τα προελαύνοντα στρατεύματα, από το Αφιόν Καραχισάρ. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, διασχίζει την Αλμυρά Έρημο. Το κινητό (πεδινό ?) ιατρείο του, φωτο 5 φροντίζει τραυματίες, από την μάχη του Σαγγαρίου. Το νέο μέτωπο (Εσκή Σαχίρ -Αφιόν Καραχισάρ) καταρρέει, τον Αυγουστο του 1922. Η οπισθοχώρηση είναι χαώδης. Βρίσκονται 400 χ.λ.μ. μακριά από τις ακτές του Αιγαίου. Έλεγε ότι δεν φοβόταν τον θάνατο, όσο την πιθανότητα της αιχμαλωσίας. Στις 8 με 18 Σεπτεμβρίου ενώθηκε με τα υπολείμματα της Στρατιάς, πέρασε από τον Τσεσμέ στη Χίο και κατόπιν στον Πειραιά.

Τον χειμώνα του 1922 υπηρετεί, στο κτίριο



Φωτό 2. Ομάδα φοιτητών στην Δεξαμενή (Κολωνάκι ο Ν. Χρέμος στη μέση πίσω). Σε βιβλία Αναεώσεων Εγγραφών στη Ιατρική Σχολή το έτος 1915 με ΑΜ 36 840.

Ανανέωση 1916-17 χειμερινό εξάμ.

α. 446, εαρινό εξάμ. α. 422.

Ανανέωση 1919-20 χειμερινό εξάμ.

α. 1055, εαρινό εξάμ. α. 1130.

(πηγή Ιστορικό Αρχείο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

## Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΕΜΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α')

Γράφει ο Παν. Γεωρ. Δημάκης, Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αμφικλείας Ελατείας • Email: pgdimakis@gmail.com



Φωτό 1. Ο ιατρός Νικόλαος Χρέμος 1896-1979

των Π. Ανακτόρων (σημερινή Βουλή), πού είχε μετατραπεί, σε νοσοκομείο και προσφυγική στέγη. Υποθέτω ότι αποστρατεύτηκε, εντός του 1923, και ότι σύντομα κατόπιν, πήρε μαθήματα και εξάσκηση στην Μαιευτική.

Αρραβωνιάστηκε την Ασημίνα Σταμπούλου στις 26 Οκτ. 1926, φωτο 7, στο σπίτι της θείας της (Ελένης Τζάνη), στα Πατήσια (Το σπίτι σώζεται και σήμερα ως αρχιτεκτονικά διατηρητέο στην οδό Θεοτοκοπούλου. Ανήκει πιστεύω στον Δήμο Αθηναίων).

Η οικογένεια του Αθ. Σταμπούλου, ζούσε τότε, στην Αταλάντη. Ο ίδιος είχε αρχίσει, να εργάζεται, στην περιοχή της Δυτικής Λοκρίδος, με βάση το Κηφισοχώρι φωτό 6 (Κάτω Τιθορέα) και το Μόδι, όπως φαίνεται από την αλληλογραφία, πού διατηρούσαν ταχτικά, μέχρι πού παντρεύτηκαν, στις 9 Οκτ. 1927.

Αμέσως μετά το γάμο, εγκαταστάθηκαν μόλις στην Ελάτεια.

Συνταξιοδοτήθηκε το 1968 ή 1970. Μέχρι

περίπου το 1960, όταν ιδρύθηκαν τα Αγροτικά Ιατρεία, εργάστηκε σαν ελεύθερος επαγγελματίας, με ένα σύστημα, ιδιωτικής ασφάλειας (κοντότα), πού υπήρχε. Σύμφωνα με αυτό, είχε υποχρέωση, να φροντίζει τις οικογένειες των πελατών του, για όλο το χρόνο (από συγκομιδή σε συγκομιδή), και εκείνοι, πλήρωναν μία προσυμφωνημένη ποσότητα σιταριού άσχετα αν είχαν χρειαστεί τις υπηρεσίες του ή όχι. Όλοι όσοι είχαν την δυνατότητα, τον πλήρωναν κατά κανόνα με το παραπάνω. Από την πλευρά του, τούς φρόντιζε όλους, έχοντας και μη.

Το 1940-1941 επιστρατεύτηκε ξανά, ως υπίατρος. Αρχικά στο στρατιωτικό Νοσοκομείο στην Λάρισα και κατόπιν στο Νοσοκομείο, στα Καμμένα Βούρλα, όπου και αποστρατεύτηκε, στις 18 Απρ. 1941 φωτο.6 Ελευ.Χρέμος.

.....Αυτό είναι το σύντομο βιογραφικό σημείωμα, του ιατρού Νικ. Χρέμου, γραμμένο από τον πλέον αρμόδιο, να το πράξει, τον γιό του Ελευθέριο Ν. Χρέμο και συνοδεύεται, από το πλούσιο φωτογραφικό του Αρχείο, πού συνέλεξε, με επιμέλεια και εργατικότητα, πρόνοια και αγάπη, για τον τόπο και την οικογένειά του.

Το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Ελατείας, τον ευχαριστεί πού εμπιστεύθηκε τα σημαντικά τεκμήρια, πού περιέχει και φωτίζουν και συμπληρώνουν, σχεδόν ενός αιώνα γεγονότα, πού αφορούν, και στην μικρή μας πόλη, την Ελάτεια και την χώρα της, πού περικλείστη μεν, αλλά ζώσα έδινε το παρόν, με προσφορά αίματος και οικονομικών πόρων, στα μεγάλα γεγονότα, πού διαμόρφωσαν την σημερινή πραγματικότητα.

Ο βίος του ιατρού Ν. Χρέμου, είναι η διαδρομή ζωής, ενός ενάρετου και αγαπητού συμπολίτη μας, πού ως ιατρός και πολίτης, πιστός στο Μηδέν Άγαν, έλαβε ενεργό μέρος στα πολεμικά γεγονότα, προσέφερε ανεκτίμητες ιατρικές υπηρεσίες, στις γραμμές του μετώπου, έζησε τα μικρά και μεγάλα προβλήματα, μετά από αυτά, προσφέροντάς τις επιστημονικές του γνώσεις, ήρεμος, με τις απόψεις του, αλλά χωρίς αντιπαραθέσεις και εντάσεις, αλλά φι-

λόκαλος και ευγενής, με όλους, ήταν αγαπητός, όχι μόνο στην Ελάτεια, αλλά και στην περιφέρεια, πού περιέτρεχε, ακούρατος, επί παντός καιρού, έφιππος, αλλά και πολλές φορές, οδοιπορώντας και συλλέγοντας, καθ' οδόν και μεργήσια (άγριονάρκισσους, ίριδες, κρίνα), ή, άλλα αγρολούδα, κατά εποχές, πού θαύμαζε ως πραγματικός φυσιολάτρης και λάτρης της ομορφιάς του χώρου, της πολυύμητης παλαιόθεν κοιλάδας του Κηφισού, με τούς λεπτοφυείς δόνακες, κατάλληλους για τούς μουσικούς αυλούς και σύριγγες, καθώς και τούς νάρκισσους, τις ίριδες και τα κρίνα, πού αναφέρει ο Θεόφραστος, από τούς οποίους οι αρχαίοι μυρμηνοί, απέσταζαν Μύρα και μυρμηνοίφες...



Φωτό 3 Έξω από το στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 1919-20 [δεξιά]



Φωτό 4.Ο υπίατρος Ν. Χρέμος με το πρόχειρο στρατιωτικό ιατρείο στην Αν. Θράκη, την Άνοιξη του 1920.



Φωτό 5. Κινητό πρόχειρο στρατιωτικό ιατρείο κοντά στο Σαγγάριο. Αριστερά ο υπίατρος Ν. Χρέμος



Φωτό 6. Δείγμα γραφής από επιστολή του ιατρού Νίκου Χρέμου 1927.



Το ζεύγος Χρέμου στο πάρκο του Στρατ. Νοσ. ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ 1940.